

π. Νικόλαος Δημαρᾶς  
Βαρδακουλᾶ 47 παρ. 3  
30300 Ναύπακτος

Ναύπακτος, Π.Ο.Ε. 06.04.2005  
Ἁγίου Γρηγορίου Σιναΐτου

Λίαν ἀγαπητέ μοι π. Ἰάκωβε!

Ἐάν οἱ ἀδελφοί πού συντάσσουν τήν «Παρακαταθήκη» ἔχουν ἐπιχειρήματα νά ἀντιτάξουν στίς ἀπαράδεκτες ἀπό πλευρᾶς Ὁρθοδόξου Θεολογίας καί Πατερικῆς Παραδόσεως μεθόδους πού χρησιμοποιοῦσε ὁ Πορφύριος, εἴμαστε πρόθυμοι νά τά δεχθοῦμε.

Ἐάν ὁμως προσπαθοῦν μέ γενικούς ἀφορισμούς καί ὕβρεις νά μειώσουν τήν ἰσχύ τῶν παρατιθεμένων στή μελέτη μας -ἀπό τά δικά τους βιβλία- στοιχείων, ὅπως ὀρθά ἐπισημαίνετε, τότε ἐκτίθενται στούς σκεπτομένους Ὁρθοδόξους ἀναγνώστες.

1. Πῶς εἶναι δυνατόν νά γίνεται σύγκριση τοῦ Πορφυρίου μέ τόν Ἅγιο Νεκτᾶριο;

Ὁ Ἅγιος Νεκτᾶριος δέν ζοῦσε σέ ἐποχή πού τά πατριαρχεῖα εἶχαν πέσει στήν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πού ἀκολουθοῦσαν οἱ Πορφύριος καί Παΐσιος, οὔτε εἶχε ἀλλάξει τό Ἐορτολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὡς γνωστόν ὁ Ἅγιος κοιμήθηκε πρό τῆς Νεοημερολογιακῆς ἀλλαγῆς (τό 1920).

**Ἦταν ὄντως Ἅγιος! Πουθενά στόν βίο του δέν διαβάζουμε τερατώδη παρόμοια μέ τά τοῦ Πορφυρίου.**

2. Ἐχουν -οἱ ἀγωνιστές κατά τά ἄλλα αὐτοί ἀδελφοί μας τῆς «Παρακαταθήκης»- διαβάσει ποτέ στά Συναξάρια τῆς Ἐκκλησίας μας γιά «ἀγίους» πού, ἐπειδή εἶχαν ... «προορατικό χάρισμα» πήγαιναν νά βροῦν κρυμμένους θησαυρούς ... ἀπό τόν καιρό τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς; !!!
3. Εἶχαν οἱ γνήσιοι Ἅγιοι τῆς Ὁρθοδοξίας μας ἀνάγκη νά πιάνουν τόν σφυγμό τῶν προσερχομένων γιά νά ... μαντέψουν; Νά κάνουν δηλ. ψυχομετρία; !!! Ὅπως ἔκανε καί σέ μένα ὁ Πορφύριος!!!
4. Εἶχαν οἱ ἀληθεῖς Ἅγιοι ὀράματα μέ μάντιες, ὅπως ὁ Πορφύριος εἶδε ... τόν μάντη Τειρεσία; !!!
5. Πού παῖρναν μέ τό σῶμα τους σχῆμα-στάση «μυστική» στό Μαντεῖο τῆς Δωδώνης;
6. Πού θαύμαζαν τό ἀγαλμα τοῦ Δία στό Μουσεῖο τῆς Ἀθήνας, ἀντί νά διαφωτίσουν καί νά ξεσκεπάσουν τήν δαιμονική θρησκεία τῶν εἰδώλων;
7. Πού ἐβλεπαν ἀρχαῖα κάτω ἀπό τή γῆ;

8. Πού δοκίμαζαν τό νερό μέ τήν χούφτα τους νοερά (!) γιά νά δοῦν ἂν εἶναι γλυκό ἢ ἄλμυρό;
9. Πού «βλέπαν» ἀπό τήν Ἑλλάδα ποιό ποτάμι ... στήν Κορέα εἶχε γλυκό νερό καί ποιό ὄχι τόσο καλό, ἂν καί δέν εἶχαν πάει ποτέ ἐκεῖ;
10. Πού κράταγαν τό χέρι τοῦ ἀσθενοῦς καί τοῦ ἔκαναν καυτηριασμό χωρίς νάρκωση στό χειρουργεῖο;!!!
11. Πού ὀρμουσαν ... σάν αἰλουροί καί ἔγδυναν τόν συνομιλητή τους !!! γιά νά ἀποδείξουν ὅτι ὄντως εἶχε κάνει ἐγχείρηση !!!
12. Πού ἀνέβαιναν πάνω ... ἀπό τά ἄστρα ... καί πάνω ἀπό τό σύμπαν καί βρίσκονταν, κατά δική τους ἐντυπωσιακή διήγηση καί προβολή ... τῆς ἀγιότητός τους, κοντά ... στό θρόνο τῆς Ἁγίας Τριάδος;
13. Πού προέβλεπαν ὅτι τό Μοναστήρι τους θά γινόταν προσκύνημα ἐφάμιλλο μέ τῆς Παναγίας μας, στήν Τήνο;
14. Πού ξαφνικά τηλεφωνοῦσαν μέσα στή νύχτα γιά νά ποῦν, ὅπως ὁ Πορφύριος στίς μοναχές (πού σημειωτέον δέν γνώριζε), γιά ... τά ψάρια τοῦ ἰχθυοτροφείου τους;
15. Πού «πέραγαν μέσα ἀπό τούς τοίχους», ὅπως ἔκανε ὁ Πορφύριος, γιατί, ὅπως ἐντυπωσιασμένα διηγοῦνταν τά πνευματικοπαῖδια του, γνώριζε ἄριστα ... τήν μοριακή διάσπαση τῆς ὕλης;
16. Καί ἂν ἦταν ὄντως ἅγιος ὁ Πορφύριος, γιατί οἱ μαθητές του ἔκαναν τήν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων του νύκτα; Φοβήθηκαν μήπως βλαβεῖ ἡ ψυχή του μετά θάνατον, ἐνῶ ἐν ζωῇ ὄντος τοῦ γέροντός τους τόν διεφήμιζαν συνεχῶς; Μήπως κατά τήν ἐκταφή τους ὑπῆρχαν σημεῖα πού ἀναιροῦσαν τήν φήμη του ὡς ἀγίου;<sup>1</sup>

Ἐάν, λοιπόν, ἔτσι ἔχουν τά πράγματα, τότε τί νά ποῦμε γιά τόν Παῖσιο, πού παρέπεμπε στόν μέ ἱκανότητες καί μέσα μέντιουμ χρησιμοποιοῦντα Πορφύριο λέγοντας:

- Ἄν πήγατε στόν Γέροντα Πορφύριο, δέν χρειάζεται νά πᾶτε σ' αὐτόν.<sup>2</sup> Ὁ Γέροντας Πορφύριος εἶναι σκέτη πνευματική τηλεόραση!<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Στό Ἅγιον Ὄρος ὑπάρχει ἡ συνήθεια μετά τήν παρέλευση τριῶν ἐτῶν ἀπό τήν κοίμηση κάποιου πατρός, νά γίνεται ἡ ἀνακομιδή τῶν λειψάνων του, νά πλένονται τά λείψανα, νά ἐκτίθενται σέ κοινό προσκύνημα, μέ κοινή ἐπιμνημόσυνη δέηση κλπ. Οἱ μαθητές τοῦ Πορφυρίου νύκτα ἔκαναν τήν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων του!!! Καί ρωτᾶμε γιατί; Βλ. σχετικά καί Ἡμερολογιακόν λύχνισμα, Νικηφόρου Νάσου Ἱερομονάχου, Βόλος 1998, σελ. 59 ἐπ. καί ἰδιαίτερα 63 καί 64.

<sup>2</sup> Σ.σ. ἔλεγε γιά τόν ἑαυτό του ὁ Παῖσιος. Δέν γνώριζαν οἱ συνομιλητές του ὅτι μιλοῦσαν μέ τόν ἴδιο.

<sup>3</sup> Ἱερομονάχου Χριστοδούλου, ὁ Γέρων Παῖσιος, ἐκδοση ἱ. Ἡ συχαστηρίου «Παναγία ἢ Φοβερὰ Προστασία», σελ. 199.

Ἄν τό συζήτησες μέ τόν γέροντα Πορφύριο, δέν χρειάζεται νά τό συζητήσεις καί μ' ἐμένα, γιατί ἐκεῖνος εἶναι ἐγχρωμη δορυφορική τηλεόραση, ἐνώ ἐγώ εἶμαι ἀσπρόμαυρη.<sup>4</sup>

Πάντως ἦταν καί αὐτός ... τηλεόραση!!!

Ἔστω καί ἀσπρόμαυρη!!!

Λίγη συστολή καί ταπείνωση δέν θά ἐβλαπτε...

- Μήπως καί ὁ Παΐσιος χρησιμοποιοῦσε παρόμοια «μέσα» μέ τόν Πορφύριο, μιά καί λέει στόν «Διονύσιο Φαρασιώτη»:
- Ἄσε με νά περπατήσω μέσα σου!!! Καί μυρίζουν τά καί τά πόδια μου!!!<sup>5</sup>
- Ἄφοῦ ἦταν τόσο προορατικός γιατί δέν τάφηκε στόν τάφο πού ὁ ἴδιος εἶχε σκάψει στό Ἅγιον Ὅρος, ἀλλά ἀντιθέτως σέ ἕνα γυναικεῖο μοναστήρι ἐκτός Ἁγίου Ὁρους;<sup>6</sup>

Ἄλλα ὅσα γράφονται ἀνωτέρω εἶναι τεκμηριωμένα μέσα ἀπό βιβλία πού ἔχουν γράψει ἀδελφοί μας Νεοημερολογίτες. Σέ λίγες μέρες θά κυκλοφορηθεῖ ἡ ἐκτενέστερη μελέτη μας καί ἀνάλυση τοῦ βίου τοῦ Παΐσιου, ὅπου ἐξετάζεται κατά πόσο μπορεῖ κάποιος νά εἶναι ἅγιος, ὅταν κοινωνεῖ μέ τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τούς Οἰκουμενιστές πατριάρχες Δημήτριο καί Βαρθολομαῖο. **Ὁ Οἰκουμενισμός κατά τοῦ Θεοφόρου Πατέρος εἶναι ἄθεο δόγμα** καί ἄρνηση τῆς Θείας Οἰκονομίας καί τῆς Μοναδικότητος τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Μέ πολλές εὐχές καί ἐν ἀγάπῃ Χριστοῦ,

π. Νικόλαος Δημαρᾶς Δρ.Ν.

---

<sup>4</sup> Ἱερομονάχου Χριστοδοῦλου Ἁγιορείτου, Σκεῦος ἐκλογῆς, Ἅγιον Ὅρος, 1996, σελ. 379.

<sup>5</sup> Οἱ Γουρού, ὁ Νέος καί ὁ Γέροντας Παΐσιος, Θεσσαλονίκη, 2002.

<sup>6</sup> Σελ. 15 τοῦ λευκώματος, Ἱερομονάχου Χριστοδοῦλου Ἁγιορείτου, ὁ Γέρων Παΐσιος.